

Κύριε Προϊστάμενε,

Τα τελευταία τρία (3) σχεδόν χρόνια όλοι μας, επιχειρηματίες – αυτοαπασχολούμενοι – μισθωτοί και συνταξιούχοι, βιώνουμε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, με δραματικές κοινωνικές επιπτώσεις.

Η ακολουθούμενη οικονομική συνταγή για τη διάσωση της Χώρας με τα δυσβάσταχτα φοροεισπρακτικά μέτρα, η πρωτοφανής ύφεση και η δραματική πτώση της κατανάλωσης, έχουν εξοντώσει την επιχειρηματική δραστηριότητα, οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις σε κλείσιμο και εκτόξευσαν την ανεργία στα ύψη.

Στο δύσκολη αυτή περίοδο που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νησιού μας δίνουν καθημερινό αγώνα για την επιβίωσή τους, έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα αυτό της παραικονομίας και του παρεμπορίου, που τελευταία εμφανίζει ιδιαίτερη έξαρση.

Στο Επιμελητήριό μας καθημερινά φθάνουν καταγγελίες και έντονες διαμαρτυρίες από επαγγελματίες που εργάζονται κυρίως στο χώρο της οικοδομής (όπως: ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, σιδηροκατασκευαστές, ελαιοχρωματιστές, τοποθέτηση γυψοσανίδων, κ.λ.π.), για τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται από συμπολίτες μας δημοσίους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, οι οποίοι αναλαμβάνουν και εκτελούν χωρίς κανένα δισταγμό και φόβο οικοδομικές εργασίες.

Αναντίρρητα η πράξη αυτή είναι κοινωνικά άδικη, καταδικαστέα και απαράδεκτη σε βάρος των επαγγελματιών, οι οποίοι για να διατηρήσουν τη δουλειά τους και το προσωπικό που απασχολούν πρέπει να καταβάλουν φόρους, τέλη, μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές.

Κύριε Προϊστάμενε,

Επειδή με λύπη διαπιστώνουμε ότι η πολιτεία αδυνατεί να αποτρέψει την ανενόχλητη και αθέμιτη δράση υπαλλήλων που η ίδια μισθοδοτεί, σε βάρος άλλων

κοινωνικών ομάδων, που αγωνιούν για να διασφαλίσουν το μεροκάματο, γι' αυτό το λόγο επικαλούμεθα την κατανόησή σας και ζητάμε να απευθύνετε τις αναγκαίες συστάσεις στο προσωπικό της υπηρεσίας σας, προκειμένου να σταματήσει να επιδίδετε στο απαράδεκτο αυτό φαινόμενο παραοικονομίας, γιατί τα μέλη μας και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις θα αναγκαστούν να προβούν σε επώνυμες καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος



Γεώργιος Γεωργούλης

Χίος, το Νησί της ΜΑΣΤΙΧΗΣ